

Colofon
Stichting de Samaritaan (SDS) is in 1983 opgericht.

Visie
De Samaritaan is een interkerkelijke organisatie die als doel heeft:

- Het assisteren van- en bemiddelen voor kerken en hun evangelisten in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten
- Het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

Adres
Bergweg 7
3941 RA Doorn
Telefoon 0646062800

Email:
info@desamaritaan.org
www.desamaritaan.org

Bankrelatie:
IBAN: NL11ABNA0549610898

Als u een gift wil geven, kunt u uw eigen overschrijf methode gebruiken. Gebruikt u steeds het nieuwe banknummer van de Samaritaan. Ook kunt u de machtingkaart voor eenmalige of regelmatige giften invullen en opsturen of mailen. Op de website heeft u ook de mogelijkheid om uw gift over te maken. Stichting de Samaritaan is door de belastingdienst als ANBI erkend. Door de belastingaftrek is het voor u misschien mogelijk een hoger bedrag te doneren. Overweegt u een lijfrente schenking te doen of ons in uw testament op te nemen, dan helpt het kantoor u met de details.

JA, IK MACHTIG STICHTING DE SAMARITAAN

€ eenmalig/maandelijks/eenmaal per kwartaal/

eenmaal per jaar/ af te schrijven van mijn bankrekening.

Mijn IBAN nummer

Handtekening

Datum

Naam

Straat

Postcode Plaats

Telefoon

Email

Uw gift wordt tenzij u anders vermeldt over de projecten verdeeld.



Kinderwerk India

Het kinderwerk van Job Sudarshan brengt goede vruchten voort. De kinderen krijgen tijdens de avonden goed te eten, ervaren vriendschap, doen een spelletje en luisteren naar bijbelverhalen. Momenteel zijn er in acht dorpen kinderactiviteiten. Ashritha is een mooi voorbeeld. Ze woont in het dorp Annaram, dicht bij Mattapalli. Haar ouders zijn geen christenen. Alleen dit kleine meisje gaat naar de zondagsschool, samen met haar dorpsvrienden. Haar vader was een van de vele volwassenen die stierven aan overmatig drankgebruik en nierfalen. Hij stierf toen Ashritha een paar maanden oud was. Haar moeder werkt als dagloner en voedt haar dochtertje op met steun van de gemeenschap. De uren die ze in het centrum doorbrengt, zijn de gelukkigste van haar dagelijkse leven. De vader van Prem is een gewoontedrinker en zorgt niet goed voor het gezin. Hij heeft ook buitenechtelijke affaires en raakt vaak in de problemen. De oudsten van de Tammayya Peta-kerk en kinderwerkster Jeevam zorgen goed voor deze jongen en zijn twee zussen. Alle drie de kinderen gaan naar de kinderavonden en wat ze op die avonden te eten krijgen, is vaak het enige avondeten voor hen.



Frankeren als brief of ingevulde kopie per email sturen

STICHTING DE SAMARITAAN

Bergweg 7

3941 RA Doorn



Het Onze Vader als leefregel

Sinds een paar weken heeft de Verenigde Staten van Amerika een nieuwe president. Veel van wat voor ons vertrouwd was lijkt in een razendsnel tempo te veranderen. Europa kan niet meer rekenen op de VS als belangrijkste bondgenoot. Poetin is van agressor gesprekspartner geworden. De Palestijnen in Gaza zijn niet langer zeker van hun bestaansrecht, zelfs het bestaansrecht van de NAVO is onzeker geworden. De wereld en de werelddelen zijn in een centrifuge terechtgekomen. Hoe zullen ze daar uit komen?

Er is onzekerheid alom. Onlangs las ik een artikel over de Franse politicoloog Dominique Moïsi die de verschillende werelddelen typeert met één woord. Azië kreeg het stempel 'hoop' en Europa het stempel 'angst'. Ik was perplex. Ik moest denken aan de tijd dat ik nog heel klein was en mijn vader voorlas uit de kinderbijbel. Hij vertelde ook over wat mijn oom en tante deden in Papoea Nieuw Guinea, hoe de Papoea's leefden en hoe bang ze waren voor boze geesten. Zo dachten we zestig jaar geleden nog. Nu wordt Europa gekenmerkt als een werelddel dat beheerst wordt door angst. Zouden de boze geesten dan nu hier bij ons aan het werk zijn? Maar Jezus Christus is niet veranderd, Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dat is ons fundament en onze hoop. Laat me kort vier leefregels noemen vanuit het gebed dat Jezus ons leerde. Deze principes kunnen de wereld veranderen.

1. Zet de eer van God op de eerste plaats: 'Vader, Uw naam worde geheiligd, ... Uw wil geschiede.' Laat uw naam worden geëerd en verheerlijkt door mij heen. Als U mij wilt gebruiken, als U door mij heen wilt werken, hier ben ik.
2. Wees tevreden met genoeg: 'Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.' Jezus heeft ons niet geleerd te bidden voor het brood van volgend jaar! Wie echt vrij wil zijn is bereid om te delen van wat hij of zij over heeft. Aan de binnenkant van dit 'Bericht' staan weer een aantal mooie projecten, waaraan u kunt bijdragen.
3. Wees bereid om te vergeven: 'Vergeef ons onze zonden zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig is.' Wie naar de echte vrijheid van God verlangt, is bereid te vergeven als iemand vergeving vraagt. Wij zijn niet volmaakt. Alleen door de dagelijkse vergeving van de Heer blijft de relatie met de Vader goed. Zo kan ook alleen door vergeving de relatie met onze medemens goed blijven.
4. Erken je eigen zwakheid en kleinheid: 'Leid ons niet in verzoeking, maar bewaar ons voor de boze'. Bescherm ons voor een situatie waarin we niet meer bestand zijn tegen de verleidingen. Vader, houd mij vast, want ik ben een zwak mens. Wat zou de wereld er anders uit zien wanneer iedereen vanuit het Onze Vader zou leven! En precies dat gaat straks gebeuren als het Koninkrijk van God volmaakt zal aanbreken bij de wederkomst van Jezus.

